



*Ons moedertje-lief is niet meer.
Haar geest was nog helder,
maar haar lichaam kon niet meer.*

Bedroefd maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, is toch nog onverwacht uit ons midden weggenomen onze lieve moeder, oma, moemoe,

Paula Boden



Jan Loos († 2013)

Lid van KBG-Horendonk en SAMANA

Zij werd geboren te Kalmthout op 10 april 1936
en is in het WZC St.-Michaël te Essen
zachtjes ingeslapen op 5 mei 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartdienst
in de kerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk
op zaterdag 11 mei 2024 om 11.00 uur,
waarna wij haar te ruste leggen bij ons vader
op de nabijgelegen begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren,
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

U kunt Paula nog een laatste groet brengen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op vrijdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Dit melden u met droefheid:

Gerard Loos en Nadia Van den Dorpel

Robin

Romy en Gregory

Rina Loos

Gejo

(†) Anton Kuijstermans - Vera Loos en Kris Joris

Nathalie en Kevin

haar kinderen en kleinkinderen

Haar zus, broer, schoonzussen en schoonbroer.

De neven en nichten.

De families Boden, Loos, Van Broeckhoven, Van Hees.

Rouwadres: Familie Loos - Boden

p/a Begrafenissen Hensen

Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online: www.begrafenissenhensen.be